

30 ÅRS HISTORIK FÖR ESBOVIKENS PENSIONÄRSKLUBB

Detta är en 30-års historik, men den omfattar endast 5 år räknat från 25-års jubileet år 2001 fram till klubbens 30-årsdag år 2006.

Du har nu i din hand ett papper som närmast kan kallas en verksamhetsberättelse. För att texten inte enbart skall vara en torr uppräknings av händelser, så har jag tagit med texter som några medlemmar har skrivit om våra fester och utfärder.

Jag tackar författarna för deras arbete. Nu får de, hoppas jag, lite mera lön för mödan då alla våra medlemmar kan ta del av texterna och inte bara på internet som hittills.

För den som är intresserad av klubbens historia alltifrån begynnelsen, rekommenderar jag läsning av 25-års historiken som alltid kommer att vara åtkomlig.

ÅR 2001

Jubileumsåret 2001, klubben fyller 25 år

Detta år skulle klubben fylla 25 och det blev hektiska dagar för styrelsen och festkommittén litet senare på året. Man fyller inte 25 så där bara, nej det skall nog vara en fest till det. Och pengar måste man också ha.

Allra först valde vi styrelse på årsmötet. Här blev Marita Nordling omvald för tredje året i följd. Styrelsen fick en ny sammansättning: viceordförande Berit Engberg, sekreterare Carl-Åke Wennström, kassör och bokförare Else-Maj Wennström, vicesekreterare blev Inger Grönroos och vicekassörjobbet gavs åt Berit Malmsten. Nu var ledningen säkrad och våra 79 medlemmar skulle få uppleva ett verksamhetsår igen.

Detta år gick klubben in i IT-åldern då Esbo svenska pensionärer rf öppnade sin webbsida på Internet. Sökö svenska pensionärsklubb, som vi då ännu hette, fick där en egen hemsida på vilken det berättas om klubben, verksamheten och om kontaktpersonerna för dem som önskar bli medlemmar. Föreningens webbsida gjordes av klubbens sekreterare Carl-Åke Wennström.

Såsom i alla tidigare år företog vi en vårutfärd med buss. Resan gick denna gång 6 juni ut till den västra skärgården. Först till Kasnäs via Kimito och sen med färjan över till Hitis och Rosala. Utfärden dokumenterades på video av Carl-Åke med visning på första höstmötet.

Under sommaren pågick en fototävling, öppen för alla medlemmar. Tävlingen väckte stort intresse, då hela 24 bilder tagna av 5 fotografer inlämnades.

Vinnarna utsågs av en expert och prisutdelningen skedde 17 oktober. Tävlingen hade tre olika klasser och vinnarna var:

Resebilder: Christine Gammals med "I'm sailing", en bild från en ballongfärd.

Allmänna klassen: Carita Thomasson-Tammi med en bild av en vedtrave i Cesis, Lettland.

Naturbilder: Berit Engberg med en extrem närbild av en skalbagge på en blomma.

I avdelningen för naturbilder fanns det så många bilder av hög klass, att det var svårt för domaren att välja ut den bästa. Av de foton som skulle ha renderat en andra och tredje placering fanns två bilder tagna av Marita Lindstedt "Stilla frid" och "Två månar".

Alla foton fanns sen till påseende på klubbmötena. Vi kunde senare konstatera att en fototävling är en god idé. Föreningen följde vårt exempel året därpå.

Innan vårsäsongen avslutades höll vi en vårfest den 16.5 på Sökö servicehus med 34 närvarande medlemmar. Ur protokollet:

" Deltagarna fick denna dag se en möteslokal dekorerad med ballonger och serpentiner. Vi fick en god anslutning till denna vår fest våren till ära och vädret var det allra bästa.

Efter att Marita hade meddelat vilka anmälningslistor vi har på gång och att en festsupé anordnas för alla dem som inte kan eller orkar följa med på Hitis-resan och talat om 25-års jubiléet, uppträdde vår gäst Ecce Sjöholm med sitt dragspel och ett par visor innan vi drack kaffe. Till kaffet hade Berit Engberg lagat en mycket god kaka som alla lovprisade.

Efter kaffet lyssnade vi på Ecce och hans sång. Även vi kunde sjunga med i flera kända sånger.

Stämningen var hög och Ecce var fenomenal som underhållare.

Innan mötet avslutades med Sista visan kl 15.25, spelade Ecce en vacker visa sommaren till ära, Spegling. Jag tror att mången tillsammans med mig greps av stämningen i denna sång."

Den traditionella vårresan gick denna gång den 6 juni till Kasnäs, Rosala och Hitis. Från klubben kom 20 medlemmar och ytterligare fem kom från Gäddvik-Mattby klubben. Marita hade fixat arrangemangen.

I övrigt bestod klubbens verksamhet bl.a. av en vår- och en höstbasar, bingo och lotteri, en frågetävling med Carl-Åke "Utöka ditt ordförråd", en information om eurovalutan och roliga skolminnen berättade av Samuel Lindgrén.

Den 31 december 2001 hade klubben 73 medlemmar, varav kvinnor 55 st eller 75 % och män 18 st eller 25 %. Medelåldern var 76 år.

KLUBBEN FYLLER 25 ÅR

Så kom då den stora dagen då klubben fyllde 25 år. Programkommittén, med Carita i spetsen, hade ett styvt jobb att ordna programmet, Marita skulle bjuda in gästerna och Carl-Åke skulle skriva en historik. Dessutom skulle en budget uppgöras för utgifterna, för att klara avbränningen av våra pengar.

Festen hölls på Scandic Hotel Esbo den 31.10. 49 medlemmar var med på festen och dessutom deltog representanter från föreningen och de övriga klubbarna.

Hälsningsorden hölls av ordföranden Marita Nordling, Carita var komframåsj. Programmet bestod bl.a. av cellosolon utförda av Niklas Hagmark, Harriet Wahlsberg kåserade om klubbens tillblivelse, solosång exekverades av Niklas Vespä, historier på Esbodialekt berättades av Gunnel Randström och Christine Gammals kåserade.

Vi klarade det, trots att det inte fanns nån ljudanläggning och att Marita inte hade nån film i kameran!

NY ORDFÖRANDE ÅR 2002

Vid årsmötet den 23.1.2002 valdes Anne-Marie Lindholm till ordförande och de övriga medlemmarna i styrelsen blev: Berit Engberg, Karl Gustaf Hagros, Berit Malmsten, Else-Maj Wennström och Carl-Åke Wennström.

Den 29.5 höll vi som vanligt en vårfest. Roland Brandt underhöll oss med musik och allsång. Dessutom hade vi lotteri. Med på festen var 31 medlemmar.

Litet senare, den 3.6, gjorde vi vår vårresa som denna gång gick till Östra Nyland med 15 deltagare. Vi besökte först Borgå där vi drack kaffe, sedan till Postbackens museala gårdar i Illby, vidare till en musikstund i Pernå kyrka varefter vi intog en lunch med uppiggande drycker på Cafe´-Restaurant Saltbodan i Lovisa. Därefter ett besök på atomkraftverket på Hästholmen och slutligen orkade vi ännu besöka Strömfors bruk.

Kanske vi blev lite mer kända under året som gick. På föreningens webbsida på Internet hade det varit inalles över 1680 besökare. Vi kan vara säkra på att åtminstone nån har besökt vår klubbs egen sida som finns där. På ESP-sidan har vi annonserat om våra program, träffar och utfärder under rubriken "Klubbarna meddelar".

Programmen på mötena var bl.a. ett kåseri med Birgitta Nyberg och Synnöve Jern: "Klovharun i ton och bild", fullmäktigeledamot Ulf Johansson: Esbo idag och nytt om tidningen God Tid, Carl-Axel Palmgren: Släktforskning, Åkes "Utvidga ditt ordförråd", Samuel Lindgrén med "Minns du visan, min vän? Dessutom hade vi som gäster Astrid Thors och Margareta Pietikäinen som talade om Europa och Esbo idag.

En utfärd med stadens motorbåt gjordes till Stora Herrö den 15.8. Till utfärden hade vi inbjudit medlemmar från andra klubbar. Det skall inte vara bara oss förunnat att kunna komma ut till skärgården, vi som finns vid havet. Lantisar måste också få en chans.

Vi hann med två fester detta år, en födelsedagsfest 27.11 där kantor Eva Andersson medverkade med sång och khde Henricson talade, och sen en julfest den 19.12 med mat, dryck och julgubbe.

I frågetävlingen klubbarna emellan den 7.11 lyckades vi icke så bra heller denna gång, nästsista placering tillsammans med några andra lag. Tävlingen vanns av Olars-klubben med Alberga och Kyrkoby på delad andra plats.

Vårt lag bestod av Samuel Lindgrén, Paula Luoma, Anna-Brita Söderström och Carl-Åke Wennström. En tröst är ju alltid att vi inte behöver arrangera en ny frågetävling om vi skulle ha vunnit!

I slutet av året hade vi 71 medlemmar. Av dessa var 53 kvinnor (75 %) och 18 män (25 %). Medlemmarnas medelålder var 75,8 år.

Under året utskrevs 16 medlemmar: Marianne Bäckström, Allan Ekholm, Brita Ekholm, Inger Ekholm, Arne Hellbom, Kylikki Hellbom, Dagny Jansson, Martha Lampenius, Marita Nordling, Anna-Lisa Randström, Fred Randström, Kate Riska, Raili Rousku, Elsa Sandberg, Meri Stenman och Saga Söderholm.

Manfallet kompenseras av sju nya medlemmar: Mona Mörn, Kristina Nathoo, Jeanette Nykänen, Virpi Renholm, Monica Rönnholm, Gunnel Wiik och Tor Fredrik Wiik.

ÅR 2003

Vid årsmötet den 22.1 valdes Anne-Marie Lindholm till klubbens ordförande. Till styrelsen invaldes Berit Engberg, Karl Gustaf Hagros, Berit Malmsten, Jeanette Nykänen och Carl-Åke Wennström.

Till revisorer för räkenskapsåret 2003 valdes Tor Fredrik Wiik och Maj-Lis Ljungman. Ersättande revisor blev Gunnel Wiik.

För att stärka vår kassa höll vi två basarer, en vårbasar den 9.4 och en basar på hösten den 5.11. Basarerna inbringade en nätt summa, lite över 900 €. Basarerna hölls på Sökö servicehus. Vi hade lotteri med snabbvinster, matförsäljning och loppmarknad.

Inom vår förening, Esbo svenska pensionärer rf, hade det detta år stadgats att ett diplom skall tilldelas en medlem utanför klubbstyrelsen som arbetat aktivt och förtjänstfullt för klubbens bästa under flere år.

På vår födelsedagsfest utdelades för första gången detta diplom åt Marja Keinänen som under många år bidragit till trevnaden på klubbens möten och fester med sång, teater och sketcher samt varit ledare för vår lilla sånggrupp och åt Heidi Walve för det arbete hon gjort i samband med våra basarer med att hålla loppmarknad i flera års tid.

Utan att nämna några namn eller åldrar (*det är ju så känsligt*), så hade vi hela 12 jubilarer på plats och på kaka. De yngsta på 70 år och den äldsta på hela 95 år.
Till festen kom det upp 29 medlemmar.

Vi höll även andra fester detta år, det är ju alltid trevligt med lite omväxling till klubbmötena. Så vi åkte till Björnholmen den 26 maj, där vi höll en en rolig hatt- och vårfest, med mat av Berit Engberg och musik av Carl-Åke på dragspel. 21 medlemmar deltog.

Ur mötesprogrammen kan nämnas: Ett föredrag av Fred Ekström om Finlands flaggas äventyrliga väg, lotteri och bingo, en videofilm från utfärden till Hangö, ett föredrag av Matias Uusikylä om konstnären Lennart Segerstråle, en presentation av kyrkoherdekandidaterna Roger Rönnberg, Stefan Djupsjöbacka och Bror Träskbacka. Dessutom hörde vi ett föredrag av Hans Ebneith om kung Ludvig II:s underbara slott och om Bayern.
För kaffeserveringen på våra klubbmöten kunde vi igen tacka våra duktiga kaffevärdinnor Berit Engberg och Berit Malmsten. Deltagarantalet på klubbmötena var i medeltal 21.

Naturligtvis deltog vi även detta år i den olycksaliga frågetävlingen klubbarna emellan. Nu hade vi laddat upp med ett starkt lag...trodde vi. Samuel Lindgrén, Paula Luoma, Carl-Åke Wennström och Tor Wiik lyckades icke heller detta år med att vinna tävlingen. Men vi fick i alla fall nu 11,5 poäng av 20 möjliga. Vi kom på femte plats. Strålande! *Sista plats är ju 9.*

Hur skall man kunna veta att Jutta är född i Helsingfors och inte i Tallinn! Vi stupade på frågan.

Årets utfärder var:

4.6 En utfärd till Hangö med 20 deltagare. Resan gick via Ekenäs och frontmuséet i Lappvik till Hangö där vi intog en traditionell lunch med lite dricka. Besöket i Hangö avslutades med en visit på Paula Luomas sommarställe där vi fick kaffe och planterade en ros från klubben som tack och ett minne.

13.8 En havsutfärd till Stora Herrö. Till Herrö kom även medlemmar från Olars och Hagalund. Nu hade de nappat på. Pelle Bäckström från Olars skrev på webben idel lovord och om hur trevligt det var. Vädret var fint, det fiskades, simrades och badades bastu. Vi hade 18 deltagare med i båten, varav hela 6 kom från vår klubb.

Under året utskrevs 11 medlemmar: Börje Ahlström, Maire Johansson, Brita Kullberg, Martha Lampenius, Hans Lindstedt, Marita Lindstedt, Arthur Lönnberg, Märtha Lönnroth, Ulla Merilä, Eva Nyman-Ahoniuss och Saga Söderholm.

Manfallet kompensades av 2 nya medlemmar, Marita Granholm och Carl-Gustav (Charlie) Rosenberg.

I slutet av året hade vi 63 medlemmar. Av dessa var 48 kvinnor (76%) och 15 män (24%). Medlemmarnas medelålder var 77 år.

Ingen ungdomsförening precis, men vital och erfaren. *Det finns klubbar i föreningen med äldre medlemmar, kan jag säga som tröst.*

ÅR 2004. NAMNBYTE

Vid årsmötet den 21.1.2004 valdes Anne-Marie Lindholm till klubbens ordförande. Till styrelsen omvaldes Berit Engberg, Karl Gustaf Hagros, Berit Malmsten, Jeanette Nykänen och Carl-Åke Wennström.

Nu hade vi kommit fram till att vårt revir borde vara större. Så vi utvidgade det i tron att nu skall det komma mera folk. Alltså, vi bytte namn, från Sökö svenska pensionärsklubb till **Esbovikens pensionärsklubb**.

Att namnet låter lite finare, vill jag lämna osagt.

Utfärd till Stora Herrö 2004



Virpi Renholm:

"I slutet av augusti, en av de få verkligt vackra dagarna denna sommar, gjorde Esbo svenska pensionärer en båtutfärd till Stora Herrö i Esbo skärgård. Vattenbussen förde oss på det solglittrande havet förbi stränder med sommarnöjen, ut förbi kobbar och skär tills vi nådde målet och kunde stiga i land.

De som hade varit med tidigare, slog sig vant ner vid borden och plockade fram sina kaffetermosar och smörgåsar och lät sig väl smaka. Andra, som inte bekantat sig med Herrö tidigare, följde med på en vandringsstur med "stigfinnaren" K-G. Rutten gick över stock och sten över till andra sidan av ön. Där fanns ett utsiktstorn i vilket alla klättrade upp. Utsikten över havet var en fin belöning för besväret.

En del prövade fiskelyckan, några badade bastu. Om någon vågade ta sig en simtur, det vet vi inte. Alla njöt av det fina vädret. Stämningen var avslappnad och trevlig.



På eftermiddagen var det dags att återvända. Sällskapet ombord var om möjligt ännu pratsammare på hemvägen än på ditresan. Det var säkert havsluften som livat upp oss.

Ett stort tack till alla som var med och i synnerhet till Ami, som höll ett öga på oss och såg till att ingen blev kvar på Herrö."

Årets program var bl.a. : en musikfrågelek med Boris Westerlund, 6 damer från Hagalundklubben framförde ett amatörteaterstycke "Väninnorna", "utvidga ditt ordförråd" igen, skolminnen berättade av Samuel Lindgrén, ett föredrag om tiden och tidmätning av Carl-Åke, en musikfrågelek med Boris Westerlund samt minnen från en tid som skeppsläkare i Antarktis berättade av Fredrik Rejman.

Efter ett intensivt grubblande beslöt styrelsem att följande medlemmar skulle få diplom detta år : Christine Gammals, Agnes Halén, Brita Kaski, Marja Keinänen, Maire Lindroos, Maj-Lis Ljungman, Gretel Lönegren, Rut Norrgård, Fanny Nyberg, Gullveig Stigell, Anna-Brita Söderström, Gösta Winqvist och Marianne Winter.



I frågetävlingen klubbarna emellan den 27.10 bestod klubbens lag av Christine Gammals, Carita Tammi, Carl-Åke Wennström och Tor Wiik. Vi lyckades icke heller detta år med att vinna tävlingen. Delad sista plats med en annan klubb. Tävlingen vanns av Olars, som år 2005 får stå för arrangemangen.

Det är ju inte så viktigt att alltid vinna heller. Roligt och spännande att få vara med. Se bara på de glada minerna!

Julfesten 2004



Om julfesten skriver Christine Gammals följande:

" Det var ett glatt gäng på nästan 30 personer som bänkade sig kring ett vackert dukat julbord i Sökö servicehus den 15 december 2004. Esbovikens pensionärer siktade in sig på god mat och trevlig samvaro, vilket vi också fick.

Inledningsvis bjöds det på glögg, som nog ingen tackade nej till. Åke Wennström hade åstadkommit ett verkligt fint sångblad, med såväl allsånger som snapsvisor, och innan maten kom in på bordet hann vi sjunga ett flertal visor och stämningen var fin.

Vi bjöds på verkligt god julmat och drickan var det inte heller något fel på. Snapsvisorna klingade friskt och sorlet steg i salongen! Det är alltid lika trevligt att se och höra hur medlemmarna trivs i varandras sällskap.

Efter mat och sång var det dags för efterlängtad kaffe med jultårta och sedan, äntligen, kom julgubben med sin julgumma. Efter en rolig dialog dem emellan, beslöt de sig för att dela ut julklappar till pensionärer som lovat att de varit snälla under året och tänk, alla fick julklappar!

Naturligtvis beundrade vi våra julklappar, pratade lite mer med varandra, men sen var det nog dags att dra sig hem igen och smälta allt det goda.

Men, vi ser fram emot en ny julfest igen nästa år. Ett varmt TACK till er alla som ordnat det så fint för oss."

Medlemsantalet minskade tyvärr litet igen. Under året utskrevs 7 medlemmar: Nils-Håkan Hästesko, Ethel Marnila, Birgit Nordström, Lulu Räihä, Paavo Räihä, Gun Sjögren och Monica Rönnholm.

Manfallet kompenseras av 4 nya medlemmar: Carl Eric Castrén, Märta Hopeavuo, Anja Remander och Ros-Margret (Ma) Tiitola

I slutet av året hade vi 60 medlemmar. Av dessa var 46 kvinnor (77%) och 14 män (23%). Medlemmarnas medelålder var 77 år.

ÅR 2005

Vid årsmötet den 26.1.2005 som leddes av Samuel Lindgrén, omvaldes Anne-Marie Lindholm till klubbens ordförande. Till styrelsen omvaldes Berit Engberg, Karl Gustaf Hagros, Berit Malmsten, Jeanette Nykänen och Carl-Åke Wennström.

Vårens utfärd 30.5.2005



På Ainola. Gruppen lämnar bussen



In till huset. Guiden väntar

Detta år företogs en gemensam resa med Olars pensionärer.
Därom skriver Christine Gammals:

" Trevligt med gemensam utfärd.

I strålande sol startade Olars /och Esbovikens pensionärer sin bussfärd till Träskända den sista maj 2005.

Naturen var som vackrast, ljusst skirt grönt med en aning av syrenknoppar och många andra blommor. Färden gick först till Sibelius hem Ainola, där en utmärkt guide berättade om familjens liv. Något som var nytt för flere av oss var, att Sibelius inte använde något instrument då han komponerade , utan allt kom direkt från hjärnan till pappers !

Huset var mysigt, och helt otroligt att tänka , att alla de fester som hållits i huset fram till 1965 hölls utan att det fanns elektricitet i huset !(enl.guiden) Trädgården var i ett underbart skick, med massor av olika blommor. Då vi besett Ainola var det dags för lunch, vilket redan fler av oss påpekat.

Vid det laget hopade sig redan molnen, men vi klarade allt utan regn .



Lunchen åt vi på ett institut, Onnela, för de blinda. Maten var god och inte blev stämningen sämre heller av någon liten snaps, öl eller vin. Men säg den glädje som varar för evigt. Det var dags att bryta upp och åka iväg till Lottamuséet. Och det var verkligen intressant att se det. Vi var ju alla i den åldern att vi levt under kriget och hel del bekanta föremål fanns att se där.

Än en gång blev vi påmindra om hur tacksamma vi fått vara för dem som kämpat för vår frihet. Vi ser fram emot att få se resan på något klubbmöte. Tack Åke för filmandet.

Vi tackar även våra reseledare samt busschaufför Patrik för en fin resa och ser fram emot flere liknande evenemang."

Utfärd till Stora Herrö 23.08.2005



Virpi Renholm skriver:

"Närmare femtio förväntansfulla personer fanns ombord när båten stävade iväg mot Herrö tidigt på förmiddagen. Solen tittade fram bakom molnen så det fanns hopp om att det skulle bli en fin dag. Längre ute på öppet vatten blåste det friskt och sjögången var ganska kraftig, men vi kom lyckligt fram och kunde stiga i land på Stora Herrö.

Alla sökte sig sittplatser. Grillen tändes genast för att vara klar för korvgrillning när vi blev hungriga. En del tog sig en promenad över ön till utsiktstornet. Andra spelade mölkky eller kastade pil. Många satt bara och njöt av utsikten och den friska luften.



Bastun på Herrö hade blivit renoverad sedan vårt senaste besök. Det var några som badade och kanske de simmade också. Det känner skribenten inte till. Vattnet var väl inte så kallt ännu då, i augusti.

Ute i det fria smakade sedan väggkosten gott. Korvar grillades i mängd. Kaffet piggade upp. I trevligt sällskap går tiden snabbt och alldeles för tidigt kom stunden då vi skulle åka tillbaka.

Vi gick ombord och började hemfärden. Man såg bara glada ansikten och hörde glatt samspråk, så man kan förmoda att alla var nöjda med sin dag.

Ett stort tack går till Birgit Niskanen och Bengt Roth från Kyrkoby som guidade vandrigen över ön och till Ami Lindholm från Esboviken, som hade stått för de praktiska arrangemangen. Och förstås till alla som ställde upp."

Frågetävlingen 20.10.2005



Även detta år arrangerades en frågetävling klubbarna emellan. Här ses våra medlemmar följa med lagets prestationer.

Nu försökte vi med följande lag : Carita Tammi, Marita Granholm, Maire Lindroos och Carl-Åke Wennström.. Litet bättre placering detta år, sjunde plats med 11 poäng. Tävlingen vanns av Kyrkoby med 16 poäng.

148 personer följde med den spännande tävlingen.

Födelsdagsfesten 15.11.2005



Boris Westerlund och hans enmans orkester



Födelsedagsfesten 15.11.2005

Carl-Åke Wennström skriver:

"Årets födelsedagsfest för våra jubilarer hölls sedvanligt på Sökö servicehus. Till festen kom det inalles 32 medlemmar. Detta år hade vi 15 jubilarer av vilka 5 var närvarande.

Medan jubilarerna och gästerna strömmade in spelade Boris Westerlund några kända, lite nostalgiska melodier på sitt dragspel som tillsammans med en syntetisator som kunde åstadkomma de mest fantastiskt naturtrogna ljud från olika instrument.

Ordföranden Ami meddelade bl.a. att klubben fick 277,5 poäng i förbundets jippo "Rör på påkarna" och pris tilldelades Mona Mörn, Eric Castrén och Heidi Walve. Ami meddelade att julfesten i år blir en liten fest som hålls på servicehuset den 14.12. Anmälningsskyltar till julfesten och teaterbesöket i Karis 3.12 delades ut.

Vi hade fått följande hälsningar från jubilarer och inbjudna som inte kunde delta i festen: Fanny Nyberg, Seidi Karlsson, Cilla Rantanen, Hilding Stigell och Marja Keinänen.

Därefter kunde Ami, som själv var födelsedagsbarn, sälla sig till jubilarerna. Åke hade delat ut sångblad och vi sjöng Vi samlas till fest ackompanjerade av Boris Westerlund.

Sen serverades kaffe, först åt jubilarerna varefter de andra kunde gå till borden och ta för sig. Kaffet hade denna gång kokats av två "amatörer", Berit Malmsten och Else-Maj Wennström. Vår kaffevärdinna Berit Engberg var befriad från kokandet då hon hörde till jubilarerna. Kakorna var ostkakor med hallon från konditori Ovaska. Alla tyckte att de var jättegoda.

Åke höll därefter festtalet. Våra jubilarer i år var Berit Engberg, Boris Grönroos, Inger Grönroos, Bodil Kevin och Anne-Marie Lindholm, Paula Luoma, Gunvor Ruuhonen, Hilding Stigell, Marianne Winter, Regi Fagerström, Rut Norrgård, Cilla Rantanen, Carl-Gustav Rosenberg, Gösta Winqvist och Fanny Nyberg.

Dessutom hade vi inbjudit dem som annars av bara farten var över 90 år: Agnes Halén, Seidi Karlsson och Hjördis Nieminen. Och dessutom hade vi bitt Marja Keinänen att komma. Rosor delades ut åt jubilarerna varefter vi sjöng Med en enkel röder ros. Boris kompede.

Sedan följde en "show" som drogs av Carita och Boris. Vi fick sångblad med texter till kända italienska sånger. Carita läste Boris texter och vi gjorde en fiktiv resa i Italien. Vi "besökte" några italienska städer och kända platser som alla hade sin egen sång. På en del ställen stannade vi och sjöng en sång som förknippades med platsen, såsom Lago Maggiore, O, Mia Bella Napoli och Det var på Capri... Det var ett mycket bra program som Carita drog med bravur. Och Boris var fantastisk med sin elektroniska "orkester".

Karl Gustav Rosengren framförde ett tack till arrangörerna och klubben för ordnandet av födelsedagsfesten och sade att festen var trevlig liksom alla våra klubbmöten i övrigt har varit. Styrelsen har gjort ett gott jobb.

Sen underhöll Boris oss med kända melodier tills det var dags att avsluta med Sista visan. Tiden hade runnit iväg så snabbt på det glada mötet att vi knappt märkte att klockan hade blivit 15.55 då vi måste bryta upp."

Ur mötesprogrammen för år 2005 må nämnas: Teater Mars uppförde ett dockskådespel "Evig sommar" för oss och inbjudna barn från Mårtensbro förskola, Ilse och Yrsa Lindqvist berättade utförligt om glasblåsning, Benita Åkerlund kåserade om ryska kejsares eskapader i Esbo skärgård, en videofilm från vårens utfärd till Träskända och Tusby strandväg, Kyrkslätt seniordansare uppträdde under ledning av Marita Granholm och Tor Wiik berättade om en resa till Costa Rica. På ett möte hade vi även Roland Brandt som spelade och vi sjöng allt vad vi orkade.

I slutet av året 2005 hade vi 62 medlemmar. Av dessa var 47 kvinnor (76 %) och 15 män (24 %). Medlemmarnas medelålder var 77 år.

Under året avled Helga Nysten. Rut Norrgård utskrevs då hon flyttade till Helsingfors.

Vi fick följande nya medlemmar: Eila Trygg, Ulla Hirvonen, Anita Ehrnrooth och Pentti Ikäheimonen.

ÅR 2006. 30 ÅR.

Detta år blev det en liten ändring i styrelsens sammansättning. Den förra sekreteraren Carl-Åke Wennström och ledamoten Jeanette Nykänen avgick. Den nya styrelsen fick denna sammansättning: Anne-Marie Lindholm ordförande, Berit Engberg viceordförande, Virpi Renholm sekreterare (ny), Berit Malmsten kassör, Karl Gustaf Hagros bokförare och Anita Ehrnrooth ledamot (ny).

Den 24 januari åkte några tappra medlemmar till Hangö för en presentationen av Superfastfärjan. Om denna resa skriver Christine Gammals:

" Vinden drar, skeppet far, från Hangö till Rostock.

Denna gång var 14 resugna pensionärer från Esbovikens pensionärsklubb på väg till Hangö. Vi fyllde tillsammans med Olarsklubben samt Gäddvik-Mattby en buss som i den grå januarimorgonen startade sin färd till Hangö, och äventyret.

Visserligen visste vi att det endast var ett kort besök på Superfast VIII vi skulle göra, men som det heter -alltid smakar det lite fågel- även då man bara besöker en båt som ligger i hamn.

Förväntningarna var stora. Vi visste att efter sightseeingen ombord på båten, skulle vi bli serverade lunch. Resan tog en knapp 1 timme under vilken tid även Superfast reseledare Stefan Nordlund berättade lite om rederiet och dess fartyg.

Lätt påverkad som jag är av reseplaner, började jag redan då fantisera om öppna hav och tyska städer. Vi kom fram till ett mycket blåsigt och kallt Hangö, lämnade ytterplaggen i bussen och "rusade ?" in i terminalen. Efter litet toa-köande och tobakspaus, var det dags att vandra ombord på båten. Där låg den röd och vacker, men med ett c:a 1 meters glapp från tuben till dörren i båten!

Ett litet mänskligt missförstånd hade uppstått, så efter några minuter ordnades landgången så att vi, lite styva pensionärer, inte behövde hoppa ombord, utan lugnt och värdigt skrida in i båten.

Efter en ca 30-40 minuters rundvandring, då vi bl.a. fick se flera av båtens hytter, barer, spelrum, m.m. var det dags för lunchen. Efter att ha sett hytterna var jag nog redan "såld". Med mycket pengar skulle det vara verkligt fint med en lyxhytt med fönster rakt mot fören, bred dubbelsäng och vacker sittgrupp. Inte var det något fel på de andra hytterna heller, som främst gick i vacker varm orange färg.

A la carte restaurangen var vacker, med bord såväl vid fönstren som vid väggen, varifrån man även hade en bra utsikt mot havet.

Lite frusna hade vi hunnit bli då vi väntade i "tuben", och nu kom det ett varm god soppa som förrätt. Frasig, varm battong till det, samt vatten och rödvin i glasen var inte heller illa.

En god köttbit, med ugnspotatis, god sås och broccoli gick i oss av bara farten. Så kom det tranbär med kinuskisås till efterrätt, och för att förgylla det hela ännu kaffe med avec. Verkligt schangtilt !

Trots trivseln ombord var det dags att återvända till bussen och Esbo. Redan ombord hördes önskemål om att en resa till Rostock, borde ordnas, och bussen hade knappt hunnit starta före önskemålen haglade över bl.a Ami, visst ska vi ju resa, visst vill vi resa o.s.v.

Stefan Nordlund följde med oss i bussen hem och han delade ut broschyrer med tidtabeller, pris m.m.

Som det ofta är, då man svart på vitt ser vad något kostar, tystnar önskemålen en liten aning. Men tydligen var intresset stort i alla fall, så med god tur blir det av att åka till Rostock, kanske i början av hösten. Före de stora höststormarna sätter i gång. Så, nu gäller det bara att börja samla pengar till det "stora äventyret".

Vårresan 30.5.2006

Detta år gjordes den traditionella vårresan tillsammans med Olars-klubben. Denna gång gick resan till Vironperä, Karis och till Fagervik som slutmål.



Christine Gammals :

" Från Vironperä till Fagervik

Det var den 30 maj 2006 som en buss, fylld av glada Olars och Esboviks-pensionärer styrde kosan mot nya äventyr.

Denna gång var vi först på väg till Vironperä. En del hade sett stället tidigare, men för oss andra var det nog en överraskning att se ett hus fyllt av så mycket föremål som detta.

Vi kunde bra hålla med guiden som sade att Kyllikki Virolainen älskade att samla saker. För massor av prylar fanns där. Dock måste nog medges att de var ordnade i en viss ordning. Koppar för sig, dockor, slidknivar, äggkoppor, glas, tavlor, massor av karikatyrer m.m. i sina vitriner. Solen tittade fram genast då vi kom dit och det var nog i en underbart vacker omgivning huset låg.



Därifrån var det dags att åka iväg till Karis och Socis som väntade på oss. Vi lät oss väl smaka och så var det igen dags för Patrik, vår busschaufför att föra oss till det underbart vackra Fagervik.

Där hade vi igen tur med solen som kommit fram på nytt och trots rätt kall vind njöt vi fulla drag. Naturen var otroligt grön och skön. Här och där skymtade några dammar fram med klarblått vatten och den lilla forsen brusade. Efter detta promenerade vi upp till den vackra 1700-tals träkyrkan där guiden berättade om det gamla bruket. Huvudbyggnaden var stor och mäktig och det var märkligt att veta att där bara bor 2 vuxna och 2 barn samt taxarna som gjorde sitt bästa för att skälla ut oss. Vi hann ännu gå till den gamla smedjan och bese den innan det var dags för kaffe med jätteörfilar i den gamla prästbostaden. En och annan hann också göra av med en liten peng i



butiken bredvid kafét före det var dags för hemfärd ,

Ett varmt tack till alla dem som ordnat en så fin resa samt till reseledaren Bengt Jusélius som under resan berättade mycket om bygden vi reste igenom."

Ett plock i programmen på våren: Samuel Lindgrén berättade om förbundets strategi och planering av verksamheten. Dessutom hörde vi litet om vad som sker i Esbos äldreråd där Samuel är medlem, Hans Wikström berättade om sina erfarenheter som missionär i Papua Nya Guinea, Marina Bruce från Marbacka i Liljendal berättade sakkunnigt om biodling och honungstillverkning, Pehr-Erik Bäckström från Olars berättade om Aurora Karamzin, Carl-Åke Wennström berättade om den kommande digitala televisionen och Martin Larsson berättade om laserbehandling av sjuka leder och muskler.

Under sommarmånaderna träffades medlemmarna på Fjärdtorget på torgkaffe.

SLUTORD

Esbovikens pensionärsklubb har levt sina 30 år med en verksamhet som har uppfyllt de fordringar som kan ställas på en pensionärsklubb. Verksamheten har varit mångsidig, men en viss avmattning har kunnat konstateras under de senaste åren. Entusiasmen är kanske inte lika stor idag som den var i början. Detta kan delvis bero på, att dagens pensionärer har så mycket annat att syssla med och viljan att engagera sig för en klubb kanske inte är så stor idag. Att få upp nya medlemmar är ett problem.

Men det finns något som en pensionärsförening borde inrikta sig på. Jag tänker närmast på de ensamståendes problem. Det existerar ingen egentlig social verksamhet för att lindra de fysiska och främst de psykiska problem dessa människor utsätts för. Ett medlemskap i en pensionärsförening kan erbjuda mycket för att lindra tristessen för en ensamstående, att få träffa andra människor och få nya vänner. Detta är något pensionärsverksamheten borde fästa sin uppmärksamhet på. Jag anser att Esbovikens klubb har alla möjligheter att förverkliga detta.

LÄNGE LEVE KLUBBEN !

Carl-Åke Wennström