

## 40-års historik för Esbovikens pensionärsklubb (1976 - 2016)

I år firar Esbovikens pensionärsklubb sitt 40-årsjubileum. En kort återblick på de gångna årtionden kan vara på sin plats för oss som inte har varit med om de tidigare årtionden. För den som vill fördjupa sig i klubbens historia rekommenderas läsning av 25-, 30- och 35-års historikerna som är tillgängliga på klubbens webbplats <http://esbo-esboviken.spf.pension.fi/start/>. Där finns även denna historik med bilder i färg.

1970-talet var i vårt land ett årtionde av kraftig organisering. År 1972, då Svenska Pensionärsförbundet grundades, fanns det redan flera finskspråkiga pensionärsorganisationer. Den svenskspråkiga delen av befolkningen ansåg det nödvändigt att grunda en egen intresse- och medborgarorganisation. En sedan länge närd tanke om en pensionärsorganisation av något slag i Sökö förverkligades äntligen den 14 oktober 1976 då Sökö svenska pensionärsklubb startades av ett tjugotal pensionärer.

Klubbens verksamhet började under blygsamma förhållanden i församlingens regi och i församlingens lokal på Övergårdsgränden 3 i Sökö. Efter en kort tid frigjorde sig klubben från församlingens regi och anslöt sig till Svenska pensionärsförbundets verksamhetsområde. Klubbens sammankomster fortsatte i församlingens lokal till 1978, då Sökö kapell blev färdigt och klubben fick flytta dit.

Till en början var programmen vid sammankomsterna ganska enkla, med sång, prat och kaffe förstås, men stämningen var gemytlig. Under september-maj månad var klubbträffarna månadens 1. och 3. onsdag eftermiddag. Programmet utökades till att omfatta lotterier, frågelekar, korta sketcher, föreläsning av diabilder samt reseminnen. Sommarprogram på fritidsstugan i Hanikka och utflykter till Herrö var mycket uppskattade. Också en julfest firades årligen.

På 1980-talet hade medlemsantalet varit ca 120 som mest och klubbens möten fick

småningom en mera organiserad prägel. Nya servicehus hade vuxit upp i Esbo och drömmen om att kunna byta de trånga utrymmen i församlingssalen gick i uppfyllelse år 1989 då klubben fick flytta till servicehuset i Sökö. I programmet bjöds nu på föreläsningar av inbjudna gäster, ofta med tonvikt på hälsovård. Utfärder med en gemensam lunch, exkursioner och teaterbesök, likaså vänbesök hos några andra pensionärsklubbar och deras svarsvisiter hos oss sågs med förväntan fram emot. Mycket uppskattade och glada tillställningar var de årliga födelsedagsfesterna samt sånggruppens uppträdanden i samband med klubbträffar.



Under hela 1990-talet fortsatte klubbens verksamhet mångsidigt och livligt även om medlemsantalet sjönk något. Genom huvudföreningen Esbo svenska pensionärer var klubbmedlemmarna i tillfälle att vara med om resor och tillställningar tillsammans med andra glada Esbopensionärer.

Med det nya milleniet gick klubben in i IT-åldern. År 2001 öppnade Esbo svenska pensionärer r.f. sin webbsida på Internet och klubben fick där en egen hemsida som gjordes av Carl-Åke Wennström. Följande år hade klubbens webbsida redan över 1680 besökare.

Utöver programmet med klubbträffar, utfärder, teaterbesök m.m. anordnades under sommaren 2001 en fototävling, öppen för alla medlemmar. Fototävlingen var en god idé och väckte stort intresse. Föreningen följde klubbens exempel året därpå.

Klubbträffar, fester, utfärder, teaterbesök, frågetävlingar och bilder på idel glada deltagare från milleniets början berättar att medlemmarna har trivts och att klubbens verksamhet varit både viktigt och intressant. Trots det kunde kanske en liten avmattning i medlemmarnas entusiasm konstateras och medlemsantalet hade fått en sjunkande trend.

Klubben hade år 2004 kommit till att reviret borde vara större och det utvidgades till att omfatta hela området kring Esboviken och Sökö. Och namnet, Sökö svenska pensionärsklubb ändrades till Esbovikens pensionärsklubb. Programmet på klubbmöten blev om möjligt ännu mångsidigare med intressanta föredrag varvat med bingo och sittdans. Också nya, djärva idéer som upplivade programmet kom upp. Carl-Åke Wennström, som så förtjänstfullt dokumenterat klubbens verksamhet på film och video i årtal, var den drivande kraften bakom klubbens egen film "Pratmötet" år 2009.

År 2011 firade klubben sitt **35-årsjubileum** med en kryssning till Tallinn med Viking Xpress

19.10.2011. Ett glädjande antal deltagare hade anmält sig. Verksamhetsberättelsen för år 2011 berättar: "Resan började med en lunch med läcker mat och goda drycker i Buffet-restaurangen. Dagen fortsatte med en intressant och lärorik guidad rundtur i Tallinn. Tillbaka ombord efter rundturen, samlades vi i konferensrummet för att skåla för 35-åringen i skumvin som Viking Line bjöd på. Det var en trevlig gemensam stund. Sakta men säkert stävade fartyget hemåt. I hamnen väntade bussen som skulle köra oss hem till Esbo. Reseledaren Tina Fabricius hade gjort ett fint jobb för den lyckade resan."



**Födelsedagsfesten** hölls 16.11 på servicehuset med 39 personer närvarande. Årets jubilarer var Marita Granholm, Tor Wentzel, Per Björklöf, Carita Tomasson-Tammi, Else-Maj Wennström och Yrjö Luoma.

Inbjudna var även följande personer som hade fyllt 90 år eller mera: Carl-Gustav (Charlie) Rosenberg, Brita Rein-Leskinen, Mirjam Immonen, Marja Keinänen, Brita Kaski, Anna-Brita Söderström, Jarl Mattson och Agnes Halén. Alla inbjudna deltog dock inte i festen. Firandet av årets jubilarer inleddes med ordförandes översikt av vilka som var klubbens äldsta medlemmar: Agnes Halén (98 år, medlem sedan 1979), Jarl Mattson (95, medlem sedan 1978), Anna-Brita Söderström (95, medlem sedan 1980), Brita Kaski (95, medlem

sedan 1985), Marja Keinänen (94, medlem sedan 1984), Mirjam Immonen (92, 1987), Carl-Gustav Rosenberg (91, 2003), Brita Rein-Leskinen (91, 2007), Yrjö Luoma (90, 2009). Sedan sjöngs "Ja må de leva" till jubilarernas ära.

ESP:s standar utdelades till tre klubbmedlemmar, som många år aktivt deltagit i klubbens verksamhet: Berit Engberg (kaffevärdinna), KG Hagros (bokförare) och Berit Malmsten (kassör och kaffevärdinna).

Sen blev det dags för kaffe med läcker hallongräddtårta och jubilarerna uppvaktades med var sin ros.

Leo Holmgren spelade trevlig bakgrundsmusik för oss. Han ackompanjerade oss även då vi först sjöng Sököklubbens visa, med ord av Leone Winqvist och sedan Esbopensionärernas Lystringsvisa med ord av Aysha Andersson.

## Åren 2012-2016

Det som nu följer är närmast en verksamhetsberättelse från år 2011 till 40-årsjubileet 2016. Det årliga programmet har i stort följt ett invariant och välbeprövat mönster med klubbmöten varannan onsdag kl. 14.00 på Sökö servicehus, födelsedagsfester, vårutfärder tillsammans med Olars klubben, resor och teaterbesök. Evenemang anordnade av Esbo svenska pensionärer har gett medlemmarna möjligheter att delta i talrika evenemang tillsammans med andra esbopensionärer.

## År 2012

Vid klubbens årsmöte 25.1.2012, som leddes av Carita Thomasson-Tammi, omvaldes Anne-Marie Lindholm till klubbens ordförande. Till styrelsen valdes Tina Fabricius, Marita Granholm, Karl Gustaf Hagros, Berit Malmsten, Kurt Wikström (ny) och Virpi Renholm. Till verksamhetsgranskare för räkenskapsåret 2012 valdes Veikko Rautelin, ersättare Siv Björklöf-Johansson.

Till klubbens IT-ansvariga utsåg styrelsen Virpi Renholm vid sitt konstituerande möte.

Klubbmötena har hållits på Sökö servicehus varannan onsdag med början kl. 14.00. I medeltal hade vi 21 deltagare per möte.

I programmet på klubbmötena har vi hört Reidar Wilkmans berättelse om pilgrimsvandringen till Santiago, Carl-Åkes föredrag om filmens historia fram till våra dagar, Benita Åkerlunds föredrag om Sökö och Stensvik och medlemmarnas eget program. Vi har haft pratmöte och frågesport, sjungit in våren med Roland Brandt, och haft sittdans med Marita. Vi hörde också ett föredrag om åldrandet och minnet av geriatriker Heljä Lotvonen och om hjälpmedel i hemmet av Rolf Therman från Ettonet.

Tillsammans med Olarsklubben gjorde vi 22.5 en vårutfärd till Nådendal. Solen gassade från en molnfri himmel, så medhavda paraplyer och varma rockar fick vänta i bussen, medan vi under ledning av guiden Kaarina Jäger började vandringen i parken på Gullranda. Vi var för tidigt ute för att se blomsterprakten på Gullranda men kunde för vår inre syn se vilka hav av olika blommor och i synnerhet rosor där finns på sommaren. Promenaden på Gullranda väckte matlusten, och det var



ivriga resenärer som åkte iväg mot Rimito och restaurangen Pohjakulma. Där fick vi avnjuta ett rikligt skärgårdsbord. Nöjda åkte vi vidare till Röölä till sillmuséet Dikseli. Guiden, som själv i sina dar hade varit med på Saukkobåtarna som seglade till Island via Norge, berättade om fångstresorna och sillhanteringen i Rimito (Rymättylä). Sen var det redan dags att styra kosan hemåt.

En havsutfärd till Stora Herrö företogs 22.8. En vacker augustidag bordade vi tillsammans med andra esbopensionärer skärgårdsbåten Espoo II och stävade ut mot Stora Herrö. Havet glittrade och varma vindar blåste. Väl framme sökte sig alla till borden som finns på holmen och kaffetermosar och vägkost plockades fram. Bastun var varm och snart var det många som tog sig ett bad. De modigaste doppade sig också i havet. Efter det smakade det med grillad korb och medhavda förfriskningar. En del plockade blåbär som fanns i överflöd i skogen på holmen. Några spelade Mõlkky. En promenad till utsiktstornet företogs också. Det var också skönt att bara sitta i solen och njuta av den fina utsikten. Esbovikens klubb stod för de praktiska arrangemangen.

En höstutfärd till Kaisankoti vid Bodomvägen i Esbo gjordes 26.9. Den beställda bussen plockade upp alla 30 deltagare vid hållplatser nära hemmet. Efter en kort bussresa var vi framme vid Kaisankoti. Där kunde vi genast söka oss till färdigt dukade bord för att förse oss med en läcker lunch från buffettbordet. Före efterrätten berättade Tina Fabricius om Kaisankoti, som efter många skeden som privathem inköptes av Kaisa Kallio-stiftelsen som ett vilohem för utarbetade husmödrar. Presidentfrun Kaisa Kallio hade fått pengarna som en födelsedagsgåva genom en medborgarinsamling.

I frågesporttävlingen klubbarna emellan 21.10 bestod klubbens lag av Tina Fabricius, Virpi Renholm och Carl-Åke Wennström. Esboviken slutade på andra plats med 13 poäng, medan Gäddvik-Mattby vann med 17 poäng.

Födelsedagsfesten hölls 14.11 på servicehuset med 31 personer närvarande. Årets jubilarer var Maj-Lis Honkanen-Sjöberg, Märta Hopeavuo, Carl-Erik Castrén, Benita Åkerlund, Else-Maj Rautelin och Tor Wiik.

Inbjudna var även följande personer som fyllt 90 år eller mera: Yrjö Luoma, Carl-Gustav Rosenberg, Mirjam Immonen, Marja Keinänen, Brita Kaski, Anna-Brita Söderström, Jarl Mattson och Agnes Halén.



*Tor, Carl-Erik och Else-Maj*

Under hela festen spelade Leo Holmgren trevlig bakgrundsmusik för oss. Han ackompanjerade oss även då vi sjöng "Det är din dag idag" för jubilarerna. Sedan blev det dags för kaffe och läcker tjinuskigräddtårta. Medan vi drack kaffe uppvaktades jubilarerna med var sin ros.

Nytt för året var julgröten i Sökö kapell som serverades 12.12 med 25 personer närvarande. Först sjöng vi några julpsalmer inne i kyrksalen ackompanjerade av kantorn på orgel. Sen några tänkvärda ord av prästen. Därefter till församlingssalen för att njuta av

jättegod risgrynsgröt med fruktsoppa. Plötsligt släcktes belysningen och in tågade nio små lucior från eftisgruppen. De sjöng Luciasången och ytterligare en julsång. Kantorn ackompanjerade på piano. Därefter avnjöts kaffe med jultårtor.

Kaféträffarna sommaren 2012 i kaféet Ciao!Caffe i Lippulaivas andra våning samlade varje onsdag några trogna deltagare.

Klubbens medlemmar har under året deltagit i föreningens sommartheaterresa till Raseborg och övriga evenemang.

I början av året hade klubben 77 medlemmar. Under året har sju medlemmar utskrivits. Tre medlemmar, Lars-Olof Brandtberg, Björn Hallbäck och Seppo Harju, har avlidit. Klubben har fått tre nya medlemmar under året.

I slutet av år 2012 hade klubben 73 medlemmar. Av dessa var 54 kvinnor och 19 män.

## År 2013

Vid årsmötet 23.1. omvaldes Anne-Marie Lindholm till klubbens ordförande. Till styrelsen valdes Tina Fabricius, Marita Granholm, Karl Gustaf Hagros, Berit Malmsten, Virpi Renholm, Ulla Brantberg (ny) och Heidi Walve (ny).

Till verksamhetsgranskare för räkenskapsåret 2013 valdes Veikko Rautelin.

På klubbmötena i Sökö servicehus hörde vi Aktia-info om den ny direktdebiteringen, Benita öppnade minnesväskan, Carl-Åke visade bilder från gamla Helsingfors och från vårresan till Hangö och Virpi från klubbens verksamhet år 2012. Micaela Piculinsky talade om vår hälsa och Bengt Jusélius om en karolinerofficers öde på 1700 talet. Musiken hade en viktig del i programmen: Pentti Hildén spelade och sjöng visor av Evert Taube och Bellman, Bror Sahlström spelade musik från stenkakor och våren sjöng vi in med Roland Brandt.

I år stod Olarsklubben för arrangemangen för vår gemensamma vårutfärd. Vi åkte iväg den 21.5. till Hangö udd. Första stopp var i Dragsvik, där vi drack kaffe med munkar på Soldathemmet. Sen vidare mot Hangö, med ett uppehåll i Harparskog där vi såg minnermärket på platsen där Mannerheim tackade de svenska frivilliga för deras insats 1941. Vi besökte också Hangö Museum som hade en intressant utställning om Amerikaemigranterna. I De Fyra Vindarnas Hus hann vi dricka eftermiddagskaffet. I Lappvik besökte vi Frontmuséet.



Vädrets makter var inte på vår sida när utfärdan till Stora Herrö företogs 19.8. Den medhavda vägkosten måste avnjutas inomhus i huset som till all tur stod till förfogande. Trots det ruskiga vädret var stämningen inomhus glad och uppsluppen. Några aktiva personer fick fyr på utegrillen och i duggregnet gick det bra att grilla korvarna för grillen är

försedd med tak. Bastun var också varm, så det var många som badade. Vattnet var ca +15 grader, många damer vågade sig på ett dopp, men bara en herre.

I frågesporttävlingen klubbarna emellan 11.10 bestod klubbens lag av Tina Fabricius, Virpi Renholm och Carl-Åke Wennström. I år vann Dalsvikklubben tävlingen.

24.10.2013 gjorde klubben en höstutfärd till Rantasipi Sjundeå Bad. 30 medlemmar deltog i utfärden. Efter en kort bussresa var vi framme och kunde förse oss med en läcker lunch från buffetbordet.

Födelsedagsfesten hölls 13.11 på servicehuset. Årets jubilarer var Christel Björklöf, Raija Abrahamsson, Marjatta Kullberg, Ulf-Johan Schmidt, Leo Holmgren, Marianne Åström, Mona Mörn, Heidi Walve, Gullveig Stigell, Eija Söderström, Marianne Welander, Carl-Åke Wennström och Maire Lindroos.

Inbjudna var även följande personer som hade fyllt 90 år eller mera: Gunnel Finne, Yrjö Luoma, Carl-Gustav Rosenberg, Mirjam Immonen, Marja Keinänen, Brita Kaski, Anna-Brita Söderström och Jarl Mattson.

Under hela festen spelade Daniel Gergov trevlig bakgrundsmusik för oss.

Sedan blev det dags för kaffe och läcker hallongrädtdårta och jubilarerna uppvaktades med var sin ros.



Julgröten i Sökö kapell serverades 12.12. Även i år sjöng nio små lucior från församlingens eftisgrupp Luciasången och ytterligare en julsång.

Kaféträffarna sommaren 2013 i kaféet Ciao!Caffe i Lippulaivas andra våning samlade varje onsdag några trogna deltagare.

I början av året hade klubben 73 medlemmar. Under året har 10 medlemmar utskrivits. Av dem har sju avlidit.

Klubbens äldsta medlem, Agnes Halén, avled 7.7 i en ålder av 99 år, Jarl Mattsson avled 18.9 i en ålder av 97 år, Carl Gustav Rosenberg 93 år, Else-Maj Wennström 87 år, Sven-Eric Welander 84 år, Anita Bäckman 79 år, Ulf-Johan Schmidt 75 år.

Klubben har fått sex nya medlemmar under året.

I slutet av år 2013 hade klubben 69 medlemmar. Av dessa var 54 kvinnor och 15 män.

## År 2014

Vid årsmötet som leddes av Anne-Marie Lindholm årsmöte valdes Marita Granholm till klubbens ordförande. Till styrelsen valdes Tina Fabricius, Leni Kiviaho (ny), Berit Malmsten, Veikko Rautelin (ny), Jatta Staffans (ny) och Tor Wentzel (ny).

Till verksamhetsgranskare för år 2014 valdes Karl Gustaf Hagros.

I programmet på klubbmötena hörde vi Brita Pawli berätta om Äldre rådet och Keikkahjälp, och Robert Bergholm om hur vi sköter vår hälsa. Den 12.9. bekantade sig ett antal medlemmar den nybyggda Mårtensbro skolan under ledning av skolans rektor och skolfarfar Tor Wentzel. Vi har också hört Aktia-info om nya projekt för seniorer och om IT frågor av Mona Lehtonen och Tinas reseskildring från Estland. Vi har sett Carl-Åkes film från vårresan och filmen "Sökö - byn vid havet" och bilder från Japan. Också pratmöte, sittdans med Marita och bingo har varit på programmet. Våren sjöng vi in med Jatta Staffans.

Tisdagen den 20.5.2014 företog Esboviken och Olars pensionärsklubbar sin gemensamma vårutfärd till Marskin Maja. Första stopp var vid Karkkila-Högforsin työläismuseo med guide och kaffepaus. Efter det styrde bussen till Marskin Maja där vi åt en läcker lunch och eftermiddagskaffet drack vi vid Päivölä virkistyskoti. Det var en lyckad utfärd, som i år ordnats av Esboviksklubben.



*Glada minner vid kaffet*



*Skål! Säger Berit och Maire*

Havsutfärden till Stora Herrö företogs 12.8. Vädrets makter var inte på vår sida, det blåste rätt så kallt men det var sol när vi bordade skärgårdsbåten Espoo II och stävade ut mot Stora Herrö. Grillen tändes hastigt, bastun var varm och många simmade och njöt. Några gick på länk. Utfärdsdagen med esbopensionärer dock blev helt lyckad.

Höstutfärd blev julmarknad i Ingå. Vi startade i snöyra lördagen den 29.11. Kl. 10 var vi vid Ingå julmarknad med ca 50 stånd, massor med goda läckerheter m.m. När vi handlat färdigt körde bussen till Ingå hamn där lunchen väntade på oss på Marcus Grönholms restaurang Sågen. En mycket lyckad utfärd fast det blev lite vått.

I frågesporttävlingen klubbarna emellan 10.10 bestod klubbens lag av Tina Fabricius, Jatta Staffans och Carl-Åke Wennström.

Födelsedagsfesten hölls den 12.11. Årets jubilarer var Kristina Ekberg, Lasse Ekberg, Raili Tronti, Marjatta Groundstroem, Nina Söderman, Peter Appelqvist, Kurt Wikström, Christel Ekström, Berit Malmsten, Karl Gustaf Hagros, Per-Olof Ahlblad, Åsa Arrakoski, Anita Ehrnrooth, Anna-Liisa Valkonen, Christine Gammals, Veikko Rautelin, Gunnel Wiik, Maj-Britt Selin och Kerstin Tamminen.

Inbjudna var även personer som fyllt 90 år eller mera: Carl-Åke Wennström, Maire Lindroos, Mirjam Immonen, Marja Keinänen, Brita Kaski och Anna-Brita Söderström. Alla inbjudna deltog dock inte i festen.

Under festen spelade 6-manna orkestern Swing It trevlig musik för oss. Kaffe och tårta avnjöts och jubilarerna uppvtaktades med var sin ros. Också orkestern fick sin ros.

Julgröt i Sökö kapell 10.12. bjöd församlingen på såsom åren innan. I år hade eftisgruppens lucior fått sällskap av änglar och tomtar. De sjöng Luciasången och några julsånger.

Kaféträffarna fortsatte sommaren 2014 i kaféet CiaoCaffe! I Lippulaivas andra våning och samlade varje onsdag några trogna deltagare.

I början av året hade klubben 69 medlemmar. Under året har 3 utskrivits. Av dem har 2 avlidit. Anita Ehrnrooth och Maj-Britt Selin avled vardera i en ålder av 80 år. Klubben har fått 6 nya medlemmar under året. I slutet av år 2014 hade klubben 72 medlemmar, 57 kvinnor och 15 män.

## År 2015

Vid årsmötet 21.1.2015 valdes Marita Granholm till klubbens ordförande. Till styrelsen omvaldes: Tina Fabricius, Leni Kiviaho, Berit Malmsten, Veikko Rautelin, Jatta Staffans och Tor Wenzel.

Till verksamhetsgranskare valdes Karl Gustaf Hagros.

På årsmötet var författaren Mårten Westö gästtalare.

Klubbmötena har hållits på Sökö servicehus med början kl. 14 förutom ett som var på Villa Gyllenberg på Granö den 14.10, då vi förenade konstrunda med kaffemöte.

Den 30.9. hade klubben i samarbete med ordförande i ESP Gustav Båsk och verksamhetsledaren i SPF, Veronica Biaudet "Öppet hus", en lyckad medlemsvärvningskampanj.

Dagen var livlig med 51 närvarande och 24 nya medlemmar.



*Veronica Biaudet, Marita Granholm  
och Gustav Båsk*

Programmet på klubbmötena var mångsidigt. Vi hörde Bengt Juselius berätta om slaget vid Rilax i Hangö för 300 år sedan, Sofia Romantschuk om Folkhälsans hus Vindängen och Bengt Mattila om Apoteket Svanen. Vi fick Handelsbanken-info och såg Carl-Åkes bilder från Helsingfors år 1910 samt premiären på vårfilmen. Vi hörde Brita Pawlis reseskildring från Nepal, Tina Fabricius berättade om Alatskivi slott i Estland och Benita



Åkerlund om Porkalaparentesen. Vi firade Valborg, sjöng in våren med Jatta Staffans och Ida Bruun har gett oss verktyg för att sköta vårt minne.

Tisdagen den 19.5. var det dags för vårutfärden tillsammans med Olarsklubben som också stod för arrangemangen detta år. Vi åkte iväg till Lojo kyrka, byggd år 1470-1490, där vi hade en guide. Därefter for vi till Ciderbergs äppelträdgård, ute på en holme i Lojo sjö. Efter en god lunch hade vi möjlighet att köpa äppelprodukter och cider. Sedan åkte vi iväg till Gårdskulla gård i Sjundeaå, där vi såg lantbruksmuseet med bl.a. gamla Arbor motorsågar från 1916 och gamla traktorer. Där hade vi också möjlighet att inhandla ekologiska köttprodukter.



*Tette Nykänen, Berit Malmsten och Tina Fabricius*



*Kommersen går på Gårdskulla*

Havsutfärden till Stora Herrö företogs 18.8. med esbopensionärer. Vädrets makter var detta år på vår sida, det var rätt blåsigt men sol när vi bordade skärgårsbåten Norsö och stävade ut mot Stora Herrö. Som vanligt, tändes grillen hastigt, bastun var varm och några gick ut på länk. Esbo stad stod för transport och eldade bastun, Esboviken skötte om de praktiska arrangemangen.

Födelsedagsfesten firades 25.11 i servicehuset med 32 personer närvarande. Årets jubilarer var Inge Appelqvist, Gerd Appelroth, Ulla Brantberg, Siv Björklöf-Johansson, Berit Engberg, Inger Grönroos, Boris Grönroos, May Hultén, Gunvor Korpinen, Barbro Kääriäinen, Anne-Marie Lindholm, Marie-Louise Laurila, Jeannette Nykänen, Marja Sundström och Solveig Tilikka.

Inbjudna var även följande personer som hade fyllt 90 år eller mera: Mirjam Immonen, Brita Kaski, Marja Keinänen, Maire Lindroos och Carl-Åke Wennström. Dessa fem är också hedersmedlemmar.

Under festen spelade och sjöng Lars Silén och Meri-Sofia Lanipoulus. Kaffe dracks med läcker tårta och jubilarerna uppvaktades med var sin ros. Även Meri-Sofia fick en ros.

Höstutfärd blev det den 12.12. till Forna tiders julmarknad i Lojo. Det var regnsjukt och rätt kyligt men humöret var på topp. Det fanns många försäljningsstånd, fina varor och många julklappar blev köpta. Lunch åt vi på restaurang Amar, som bjöd på indisk-finsk mat.

Julgröten i Sökö kapell serverades 16.12. av församlingen. Först sjöng vi några psalmer inne i kyrkan ackompanjerade av kantorn Pia Bengts och sedan några tänkvärda ord av pastor Brita Ahlbeck. I församlingssalen fick vi njuta av jättegod risgrönsgröt med fruktsoppa och kaffe med jultårter.

Den 3-5.9. inbjöd Esboviken de övriga åtta esboklubbarna till en resa till Tartu i Estland med besök på Alatskivi slott och hos lökryssarna vid Peipus strand. 44 deltagare från sex klubbar deltog i resan. Reseledare var Tina Fabricius.

Annie Mästarskytten på sommarteater Lurens hörde till ESP evenemang och likaså Fallåker teater. Jatta Staffans hade blivit vald till teaterombud för klubben och vi såg "Mamma Mia" på Svenska Teatern den 29.9. och Revy á la Ahlfors" på Lilla Teatern den 3.11.

9.10. ordnades uttagstävling mellan Esbo klubbarna i frågesport. Vårt lag bestod av Tina Fabricius, Björn Kusenius och Carl-Åke Wennström. Tävligen var överraskande jämn och avgjordes med tillägsfrågor. Hagalund och Köklaks delade på första plats och som en bra två kom vårt lag!

Svenska Pensionärsförbundets kampanj "IT för alla" har gett medlemmarna möjlighet att förkovra sig i IT- kunskap bl.a. genom att delta i SPF SeniorSurfdagar, ESP rådgivning och handledning i Äppelbiblioteket och i kursen Aktiva seniorer skaffar pekdator i Esbo Arbis regi.

Kaféträffarna i kaféet CiaoCaffe! i Lippulaivas andra våning samlade under sommaren varje onsdag några deltagare.

I början av året hade klubben 72 medlemmar. Under året har 6 medlemmar utskrivits. Av dem har 1 avlidit, Anna-Lisa Söderström i en ålder av 88 år. Klubben har fått 36 nya medlemmar under året. I slutet av år 2015 hade klubben 102 medlemmar, 78 kvinnor och 24 män.

## Jubileumsåret 2016, klubben fyller 40 år

Vid klubbens årsmöte 27.1.2016 omvaldes Marita Granholm till klubbens ordförande. Till styrelsen omvaldes Leni Kiviaho, Jatta Staffans, Tor Wentzel och Tina Fabricius, Olof Renvall (ny) och Tuula Grundström (ny).

Till verksamhetsgranskare för år 2016 valdes Kurt Wikström.

Till klubbens IT-ansvariga utsåg styrelsen Tuula Grundström vid sitt konstituerande möte.

Klubbmöten hölls som vanligt i Sökö servicehus från januari till början av april med mångsidigt program. Bl.a. berättade Carl-Åke om ledlampor och andra ljuskällor, P-O. Andersson om projektet "Corazon Grande" - ett barnhem i Bolivia, Anna Lena Bengelsdorff om Eirik Hornborg och Brita Pawli om Guatemalas indianer. Vi hade bingo och påsklotteri, och Solveig Backman från Marthaförbundet gav oss goda råd till hälsosam vardagsmat.

*Åke ordnade påskbingo; han har stått för bingon 16 gånger!*



Men i april blev vi "hemlösa" på grund av reparation i servicehuset. Klubbmötet 20.4. blev lite improviserat i Sökö kapell, där Yvonne Nylund-Fagerstedt ledde oss in i världen av Vett, sätt och etikett. För följande klubbmöte 4.5. fick vi gästa Sökösällskapets hemvist vid Sökö strandvägen, där Tina berättade om Estoniahuset i Tallinn. Våren sjöngs in hemma hos Benita Åkerlund med ledning av Jatta Staffans.

Vårutfärden till Sibbo företogs tillsammans med Olarsklubben tisdagen den 24.5. Vädret

var soligt och sommarvarmt. I programmet ingick besök i medeltida St. Sigfridskyrkan, sightseeing med buss i Nickby och en god lunch på Söderkulla gård. Sedan tog vi en avstickare till Borgå-sidan och besökte Albert Edelfelts ateljé, där vår guide berättade om konstnärslivet vid havsstranden i Haiko. På hemvägen drack vi ännu kaffe med stora, jättegoda örflar i N'avetta och gjorde fina fynd i den pyttelilla butiken. Tina, vår reseledare hade ordnat oss en riktigt lyckad vårutfärd.

Även i sommar har kaféträffarna under sommarmånaderna i CiaoCaffe! i Lippulaiva samlat ett antal medlemmar på onsdagar.



*Ralli, Berit, Tina, Olof, Marita och Tette på sommarens första kaféträff.*

Esbo svenska pensionärer r.f.s projekt att förnya föreningens och därmed också klubbarnas webbsidor har konkretiserats i år, likaså har medlemsregistret fått genomgå en förnyelse. Detta har medfört ett intressant om också krävande arbetsfält för sekreteraren. Virpi Renholm hade gjort ett enormt fint arbete under sin tid som klubbens sekreterare och IT-ansvarig och hennes "stövlar" är väldigt stora att försöka fylla.

IT-stöd i föreningens regi i Folkhälsanhuset Vindängen varje månads första måndag har dock varit till hjälp och nytta i många knepiga frågor på vår vandring längre in i IT-världen.

Många medlemmar deltog i föreningens sommarevenemang tillsammans med andra esbopensionärer: Allsång på Glims i juni, teaterresa till Raseborg – Sound of Music - i juli och båtutfärd till Stora Kalvholmen i augusti, som föreningen valde i år i stället för den redan smått traditionsenliga utfärden till Stora Herrö.

När detta skrivs ser vi alla med stor förväntan fram emot att fira klubbens 40-årsjubiléet den 14.9.2016 på Majvik kongresshotell...

30.8.2016 Tuula Grundström

*Källmaterial: 25-års historik, 30-års historik, 35-års historik, verksamhetsberättelser och protokoll för åren 2011-2015*

*Foton: Carl-Åke Wennström, Virpi Rehnholm, Gustav Båsk, Tuula Grundström*

